

Schriftlezing:

MATTHÉUS 7 : 13 - 20

LUCAS 13 : 22 - 30

**"VAN STRIJD TOT OVERWINNING"**

DOOR KLAAS DE BOER

Ja, achter de Heiland aan, dat is een weg van strijd tot overwinning. Nu heb ik een hele oude plaat meegenomen. Hij is uit de vorige eeuw en daarop werd precies de brede weg en de smalle weg uitgelegd. Die hing ook bij mijn grootmoeder aan de muur en in een van de boeken die ik wel lees, stond deze plaat ook in kleur afgedrukt. Ik heb hem wat vergroot en meegenomen. Als je daarop kijkt, ontdek je dat op die brede weg heel veel dingen zijn die ik veel mooier vind dan op die smalle weg. Als ik er wel eens naar keek, dacht ik: catechisatie.... Nou, vond u er wat aan? Ik niet. Dat is toch de smalle weg. En de kerk? Nou... Er staat er niet één, nee, er staan twee, drie kerken op. Als ik aan de jongens vraag op school: Vind je wat aan de kerk? zeggen ze: "O, dat is saai...." Ook niks.

Ja, dan die brede weg. Allemaal lachende mensen. En aan het eind is daar de *Dood* en daar het *Eeuwige Leven*. Die weg was breed en daar was ook een heel smal poortje. Ik weet niet of u het ziet, maar een heel klein smal poortje. Nou, dat was de *Enge Poort*. Daar zat ik dan naar te kijken en dan dacht ik: tjonge, jonge, jonge.... Plaat van vorige eeuw.

Vorig jaar is hij opnieuw gemaakt. Dat is deze. Dat is ook een mooie. Ook weer de brede weg door het gouden kalf heen, het poortje en de smalle weg. Dan denk ik: zou het nu zo allemaal zijn? Zou het nu zo allemaal moeten? Zou dat nu de weg naar de hemel zijn?

Ik ga om met vijftien, zestien jarigen. En dan moet je ze op school wel eens een opdracht geven. Ik heb gezegd: "Jongens, dit is de nieuwe en hier heb je de oude, maken jullie nu eens je eigen smalle weg en je eigen brede weg. En dan moet je er ook op zetten wat je mooi vindt aan smal en wat je naar het verderf leidt, dat is breed." Ik dacht: toch eens even kijken of ze een beetje creatief zijn. Ik had hem mee willen nemen, maar ik ben hem vergeten, want hij hangt bij mij aan de muur op school.

Wat hadden die belhamels nou gedaan? Ze hadden geen weg gemaakt, breed en smal, nee, ze hadden er een rotonde van gemaakt. En af en toe kon je zo van die rotonde af en dan kwam je weer via een zijweg op die weg. Die vond ik zo mooi, dus alle drie hangen ze nu bij mij in de klas. Maar ik vind de rotonde nog het allermooiste.

Moest ik aan denken toen ik nadacht over wegen. Want juist in onze tijd heb je natuurlijk heel veel wegen. Elke dag gebruik ik - en u, denk ik, ook - de elektronische snelweg. Dat is een computer en daarmee kom je over de hele wereld. Je kunt overal naartoe. Je moet af en toe eens een afslag nemen, maar als je gaat googelen word je overal naartoe geleid. Daar moest ik aan denken.

Zo is je leven ook. Hoe vaak heb je in je leven geen dingen waar je bij stilstaat. Als je bijvoorbeeld zestig jaar getrouwd bent of er overlijdt iemand, dan word je stil gezet op die levensweg en dan moet je zelf nadenken: op welke weg zit je nu? En dat wordt aan Jezus gevraagd en dan zegt Hij: "Het gaat erom of het ingaan strijd is. Je moet je best doen. Je moet door die poort heen." Net zoals met een computer, dan moet je ook door de poort om binnen te komen.

Vandaag ontmoeten wij Jezus op weg naar het kruis. Jezus is alle dagen onderweg. Elke dag opnieuw. En je ontmoet Hem in de Bijbel en in de verkondiging. Vanmorgen komt Hij ook bij ons voorbij. Dan is er een vraag van iemand die gezag heeft en die vraagt aan Jezus: "Meester, Kurios, wat moet ik doen?" En met open mond hebben ze geluisterd naar Jezus. Jezus zegt: "Het gaat om dingen van blijvende waarde." Het is een discussie over hoe het na dit leven zal gaan. Het is een discussie over de vraag om behouden te worden. Het is nu eens geen ziekte, maar een gesprek.

Dan die vraag: "Zijn het weinigen die zalig worden?" Dat staat ergens in de Bijbel: "Twee uit een dorp, één uit een stad." Ik denk niet dat het zo bedoeld wordt. Sommigen zeggen: "Er is zoveel ruimte. Allemaal zo gemakkelijk." Iemand vraagt: "Meester, zijn het weinigen?" Dan wordt het spannend: zijn het er nu veel of zijn het er weinigen? Jezus zit in de knoei. Jezus zit klem. Als Hij die man gelijk geeft, zeggen ze: "Zie je wel, dat Hij maar voor heel weinigen gekomen is?" En als die man geen gelijk krijgt, wordt er gezegd: "Zijn het er veel? Dan kan er ook veel mee door." Hoe ga je daar nu mee om?

En dan heel verrassend: "Strijdt gij om in te gaan." Dus het gaat vanmorgen om mij, het gaat vanmorgen om u, het gaat om jou. Want er staat meervoud: "Strijdt gij..." Welke weg ga jij? Welke weg gaat u? Dat is nu echt een vraag recht op je hart af. Het gaat niet om aantallen, nee, het gaat om jou. Jij moet knokken om binnen te komen. "Want anders," zegt Jezus, "sta je straks buiten." Jezus geeft geen uitleg, Hij zegt: "Ga maar aan het werk." En dan ontdek je dat dat niet zomaar gaat. Nee, daar is genade voor nodig. En dan ontdek je dat die genade je gegeven moet worden. Want zonder strijd geen overwinning. Wie de strijd niet kent, komt nooit aan de genade toe. Dat is toch zo? Je probeert toch om goed te leven? Lukt niet altijd. Je probeert toch goed te doen? Lukt niet altijd. En je maakt zoveel fouten. Je hebt soms woorden gezegd, die je wel in je mond terug wil drukken, maar dat kan niet meer. Als je dan je leven ziet, dan ontdek je die strijd.

Er wordt heel wat afgestreden in het leven. Waar ben je mee bezig? Strijd. Moeite. Zorg. Verdriet. Strijd... "Het enig nodige," zegt Jezus, "voor je overwinning." Het gaat niet om je carrière, het gaat niet om je geluk, het gaat niet om je geld, nee, het gaat om je hart. Strijdt om in te gaan... Er zijn heel veel mensen, die praten erover. Maar Jezus zegt: "Het is doen!" Geen theorie, praktijk! Bezigt zijn. En hoe doe je dat? Nu, Jezus wil betrokken zijn bij heel je leven. Jezus wil je kennen in het diepste van je hart. Jezus wil dat je Hem gaat volgen. En die relatie met Jezus, ik weet het, dat is best moeilijk. Maar het komt er op aan: het zijn de kleine dingen die het doen. Misschien dat je je bagage wel achter moet laten, want je moet door zo'n kleine, enge poort. De brede weg, dat is de weg die naar het verderf leidt, de duivel. En dat is pas eng!

"Zijn het weinigen?" wordt er gevraagd. Als je de Bijbel een klein beetje kent, ontdek je dat deze hele geschiedenis staat aan het slot van de Bergrede. Die Bergrede sluit dus af met die enge poort. Die Bergrede loopt uit op de weg naar de overwinning. De Bergrede is een preek van Jezus. En wat zegt Jezus in die preek? Hij zegt: "Je moet het zout der aarde zijn." Zout geeft smaak, smaak aan je leven. "Je moet het licht van de wereld zijn." Een licht, hoe klein ook, valt op. "Je moet je vijanden liefhebben." Doe je dat? "Je moet bidden en dan zal het je gegeven worden." Bid je er wel eens om? "Je moet niet oordelen over een ander." Je oordeel is zo gauw klaar. "Je moet niet bezorgd zijn, je moet vertrouwen hebben." Je moet leren *dank je wel* te zeggen. Dat is nu de weg naar de overwinning. Dat is die enge poort. Dat is niet gemakkelijk, dat is niet aantrekkelijk, maar daardoor kom je thuis bij de overwinning van God.

Dan zie je die oude plaat... Daar is die brede weg waar heel veel mensen op lopen die blij en gelukkig zijn. En dan die smalle weg. Ja... Daar lopen er niet zoveel. Maar die smalle weg van Jezus is de weg

naar Huis. Die smalle weg is de weg naar de toekomst. Daarom zegt Jezus tegen u en mij vanmorgen: "Maar gij, gij geheel anders." Loop toch niet met de massa mee. Je zoekt toch je eigen weg door het leven? Je bent toch anders dan het gewone? Je bent toch anders bezig? Je bent toch een christen? Je maakt toch keuzes? "Dat doe ik wel en dat doe ik niet." Dat is toch je opdracht?

Dat is toch ook de opdracht als je achter de computer zit en de poort naar het leven open ligt? Dan maak je toch keuzes? Je hebt Christus toch leren kennen? Jezus, die je schulden overneemt. Jezus, die je tot een ander mens maakt. Jezus, de Man van Golgotha. Jezus, de Man onderweg, op reis, op weg naar het kruis. Jezus, die je vandaag tegenkomt en tegen je zegt: "Die weg is nu de weg van de zelfverloochening. De weg van de liefde." Zij zoekt zichzelf niet. Je mag achter Jezus aan lopen, de smalle weg. En soms voel je je dan eenzaam. Soms voel je je dan verlaten, zodat je er bijna bij neervalt. En dan de genade van God: "Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht." Weg van de snelweg. Die andere weg, de weg met Jezus.

Soms heel, heel opvallend. Deze week reed ik dwars door de bossen heen. Dan heb je soms van die kleine wegen, maar je ziet zoveel moois... Mooie huizen, mooie vergezichten. En als je de snelweg hebt, ga je eraan voorbij. Dan zie je het over het hoofd. Jezus wijst vanmorgen. Hij zegt: "Je moet zoeken en vinden."

Waarom is deze weg nu zo smal? Omdat er alleen maar plaats is voor u en Jezus. Strijdt gij... Geen andere mogelijkheid. Strijdt gij op de smalle weg naar Huis. Dan zie je dat poortje open staan. Dan ben je in de strijd met Jezus. Dan ben je Zijn strijder, Zijn medestrijder geworden. Dan is er plaats, ook voor jou. Die enge poort is dan een open poort geworden. Je staat misschien wel voor dichte deuren in je leven, maar Jezus zegt: "Kom maar binnen. Loop maar achter Mij aan." Jezus zegt: "Ik ken je. Ik wil dat je Me volgt. En als je Mij niet kent, dan sta je buiten. Je moet niet, zoals al die andere mensen, roepen: Later... later... later... Nee, nu!"

Wilt u daar eens over denken? De kamerling uit Morenland? Binnen. De moordenaar aan het kruis? Binnen. Een neger die zo verdrukt werd? Binnen. De gelovige vader en moeder? Binnen. En wij? Volgen wij Jezus? Jij kunt prachtig zingen, maar volg je Hem? Maak je die keuzes in je leven tussen goed en kwaad? Jezus zegt: "Vrees niet, Ik ga met je mee." Jezus zegt vandaag: "Ik ben de deur." Geloven, strijden. "Ik ben de weg. Ik ben de poort." Boven die poort staat een heel klein bordje. "Geloof alleen." Als je dat doet, keuzes maakt in je leven, met God onderweg bent, dan zal er heel veel fout gaan, maar dan kom je wel veilig aan. Want het is nóg genadetijd. En je mag gaan zingen: "Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar...." Op de weg naar het Leven die je gaan moet: die strijd. Maar hij eindigt in de overwinning. Dan mag je vrolijk voortgaan, want Hij verlaat je niet. Hij gaat met je mee, Hij houdt je vast. En als je het zelf niet kunt, dan draagt Hij je er doorheen. Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar....

Ja, hier staat het: Welkom! Jezus zegt: "Je bent welkom. Na de strijd de overwinning. Ik heb op je gerekend." Wandelen... Lopen... Op 's Heren wegen. Amen.