

STICHTING RADIOGEMEENTE

PREKENSERIE JAARGANG 58 NR 16

Schriftlezing:
MATTHÉÛS 6 : 19 - 22
EN 32 - 34

“CRISIS OF CHRISTUS?”
DOOR BAS VAN DEN BOSCH

Gehouden op 2 juni 2013 in
de Regenboogkerk te
Oegstgeest

Ik was het woord crisis bijna vergeten. Wij waren op vakantie in Zwitserland en zijn daar ruim veertien dagen geweest zonder radio, zonder televisie, zonder krant of wat dan ook. Heerlijk rustig. We zetten onderweg de radio aan toen we net Nederland weer konden bereiken en een van de eerste woorden die ik hoorde was: crisis. Het onderwerp had ik al voor die tijd uitgekozen: Crisis of Christus?

Ach, ik hoef u niet te vragen of het woord crisis u bekend is. Ik heb nog even gekeken in het woordenboek. Dat zegt: “beslissend stadium”, “keerpunt”, “tijdelijke welvaartsdaling”. Die tijdelijke welvaartsdaling kennen wij wel in onze tijd. Het lijkt inderdaad – om met de woorden van de Here Jezus te spreken – of de roest vandaag alles aantast en het geen waarde meer heeft. Eurocrisis, bankencrisis, crisis op de huizen-markt, crisis in vele huwelijken... Ja, waar is er vandaag geen crisis?

De Here Jezus heeft Zich met de tijdelijke welvaartsdaling niet zo bezig gehouden. Er komt op een gegeven moment iemand bij Hem en die zegt: “Here Jezus, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt.” Ja, zo zitten wij in elkaar. Als het om de erfenis gaat, dan willen wij erbij zijn. Maar Hij gaat er eigenlijk niet op in. Hij doet wat anders. Hij waarschuwt alle mensen daar voor de hebzucht. Want als wij over crisis spreken vandaag, dan is de oorzaak van vele crisissen alleen maar hebzucht. Het halen, het hebben en het houden. Hoe de ander eruit komt, weet ik niet, en dat doet er niet toe.

Maar de Here Jezus zegt nog iets. Hij waarschuwt voor het feit, dat, hoe rijk je ook bent, hoe je ook graait grabbelt en wat je ook doet, je leven niet tot je bezit hoort. Je bent Gods schepsel. Het is God die je de adem geeft, zoals Hij ook de adem gaf aan onze broeder en ook weer zijn adem heeft genomen. Hij bepaalt het begin en Hij bepaalt het einde. En Hij doet dat op Zijn wijze en op Zijn tijd. Daarin laat de Here Jezus zien, dat het leven van een mens veel belangrijker is dan erfenissen, geld en goederen en allerlei andere zaken. Immers, als je sterft, moet je alles achterlaten en kun je niets meenemen.

Sommige mensen denken van wel. Ik moet denken aan die man daar in Barneveld. Hij had in zijn testament gezet dat het schilderij uit de voorkamer mee moest in de kist. Dat moest gebeuren. Maar het was zo groot, dat het er niet in paste. Dus moesten ze het uit elkaar halen en zo in de kist stoppen. Toen bleek dat de achterkant beplakt was met tienduizenden guldens. Hij had ze mee willen nemen in de kist. Maar daar kom je de hemel niet mee in, lieve broeders en zusters, vrienden. Je moet alles achterlaten.

U en ik leven tussen onze geboorte en onze sterfdag. Onze broeder Leo heeft dat ervaren, dat er een dag is van geboorte en van sterven. Dat is maar een kort tijdperk in het zicht van de eeuwigheid. Eigenlijk bijna niet te meten, zo kort! En in die beperkte tijd moet openbaar worden waar u en ik de eeuwigheid zullen doorbrengen. Elk mens leeft in een crisis. Want hoewel we Gods schepselen zijn, zijn we van nature mensen die zonder God en zonder hoop leven in deze wereld. Als er niets verandert in het leven van de mens, is hij voor eeuwig verloren. Dat is toch eigenlijk het ergste wat er is, als je geen hoop en geen toekomst hebt en dat je het van die paar jaar moet hebben, dat je hier bent.

O, ik weet het, ik loop lang genoeg mee, velen schuiven dat weg en zeggen: “Dat zien we dan wel.” Ande-ren zijn zo hopeloos – je leest het bijna elke keer in de krant – dat ze er zelf maar een eind aan maken, om-dat het zo uitzichtloos is. Satan heeft het gif van de zonde via Adam in ons leven gebracht. Daardoor leven wij ook in die crististijd. Romeinen 5 vers 12 zegt: “Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo is de dood over alle mensen gekomen.” Niemand ontkomt er aan.

Ik weet het, dat woord zonde of zondaar willen velen vandaag niet graag meer horen. Maar we zijn het wel! Petrus begreep dat heel goed toen hij in contact kwam met de Here Jezus, in het licht kwam te staan en zag wie de Here Jezus werkelijk is. Want er is een moment geweest dat hij aan de voeten van de Here Jezus neerviel en zei: “Here, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” Dat is de naakte waarheid van elk mens, of je het wilt erkennen of niet. De Bijbel zegt immers: “Als wij één van Gods geboden hebben overtreden, dan zijn wij allen des doods schuldig.” Als wij Gods geboden kennen - en wij horen ze, denk ik, elke zondagmorgen voorlezen - en je bent eerlijk voor jezelf, dan weet je: ook ik sta schuldig. Dat moet ons uitdrijven naar die wonderbare Persoon, de Here Jezus Christus.

Een voorbeeld vind je in de geschiedenis van het volk Israël. In Numeri 21 was het volk in opstand tegen God gekomen. Ze waren niet tevreden met dat wat God hun gaf. Dat dagelijkse voedsel wilden ze niet meer. Ze wilden wat anders. En God zendt giftige slangen. Dan ontstaat er een geweldige crisis. Want iedereen die door de slang is gebeten, sterft. Dat is vreselijk.

Dan komen ze bij Mozes en zeggen ze: “Mozes, wij hebben gezondigd. Bid voor ons.” Ziet u? In een crisis worden ze uitgedreven naar God. “Bid voor ons.” In de erkenning van zonde en schuld ligt ook de oplossing die God gaat geven. Mozes moet een koperen slang maken en oprichten. En iedereen die naar die slang keek, bleef in leven. Dan werd het slangengif te niet gedaan.

Ook wij, u en ik, hebben een dodelijk slangengif in ons leven dat “zonde” heet. Dat is verwoestend. Kijk maar eens om u heen wat een verwoestende en moordende krachten er vandaag openbaar zijn geworden. O, wij noemen het vandaag een “kort lontje”. Maar het is de verwoestende kracht van de zonde die mensen tot moordenaars, tot overvallers, tot dieven, tot verkrachters maakt. Noemt u al die dingen maar op. De Bijbel bevestigt dat ook. Romeinen 3 zegt: “Er is niemand goed, zelfs niet één. Met hun tong plegen zij bedrog...” O, wat is er een bedrog! Wie kun je vandaag nog vertrouwen? Wie is er nog eerlijk? Als je hoort wat er allemaal in ons voedsel wordt gestopt, dan durf je bijna niet meer te eten. Bedrog...

“Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.” Als we alleen maar denken aan wat er in Syrië vandaag gebeurt... “Vernieling en ellende is op hun wegen.” Ze breken de boel af. Ze slopen de boel.

Dat is onze situatie. En omdat wij dat niet erkennen, zoeken wij ook niet naar de oplossing. Daarom gaan er helaas ook zoveel mensen voor eeuwig verloren, omdat ze niet erkennen wat God in Zijn Woord over ons zegt. Het is zo vreemd, maar in elke crisis in ons leven zoeken wij naar een oplossing. De psychiaters en de psychologen kunnen het bijna niet aan. Er zijn lange wachttijden bij de artsen. Wij zoeken oplossingen, want wij willen uit de crisis komen, wat die ook is. Maar daar waar het gaat om onze eeuwige verlorenheid, om ons eeuwige behoud, zoeken maar weinigen de oplossing daar waar hij te vinden is: bij Jezus Christus. Dat werpen wij vaak ver bij ons vandaan.

Maar ik wil u zeggen: wij hebben die Christus zo nodig om tot een werkelijke oplossing te komen. Hij wil ons uit de crisis halen. Hij wil ons een nieuw en een ander leven geven.

Zoals de koperen slang in de woestijn door Mozes verhoogd werd, zo is door God Zelf Zijn geliefde Zoon verhoogd aan het kruis van Golgotha. Om

het slangengif van de zonde in ons leven te niet te kunnen doen, heeft Hij Zijn kostbare, dierbare bloed voor u en mij, voor ons allemaal gegeven. God heeft in Christus alles gegeven om de crisis waarin wij verkeren op te lossen. De Here Jezus laat zien dat alle schatten van de wereld geen oplossing bieden. Hij is de oplossing: onze levende en opgestane Here en Heiland.

Als wij dat erkennen: "Jezus, U bent de oplossing," dan legt Hij ook de verantwoordelijkheid bij ons neer. Zoals God dat ook deed bij Israël. Elke Israëliet, die gebeten en ten dode opgeschreven was, kon roepen zoveel als hij wilde tot Mozes, maar Mozes kon hem niet helpen. Hij kon op zijn knieën door het stof kruipen en bidden, maar het hielp niet. God vroeg geloof in dat wat Hij had gezegd: "Kijk naar de koperen slang en wie kijkt, zal genezen worden." En als ze dat niet deden, gingen ze dood. Niet dat God ze niet wilde redden, maar door ongelooft.

God vraagt van ons datzelfde geloof. "Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid," zegt de Here Jezus. Ik kijk speciaal naar dat woord: *eerst*. Het is alsof de Here Jezus wil zeggen: "Zet de zaken toch niet op zijn kop, zoals zovelen doen." Ze zoeken eerst al het andere, maar raken nooit uitgezocht. Wij hebben nooit genoeg, wij willen alleen maar meer. Dat is de hebzucht in ons leven. Want er is geen eind aan het begeren. Als je dat, wat je begeert, vandaag hebt, dan is er morgen weer iets anders dat je begeert. Het brengt je alleen maar dichterbij de dood.

Daarom moeten wij onze prioriteiten stellen. Zoek eerst dat wat nodig is om aan de crisis te ontkomen. Crisis betekent ook een keerpunt in je leven. Je bent als het ware gekomen aan het eind van een doodlopende weg. Je kunt niet verder. Het is óf het ravijn van de dood óf het kruis van Christus die in onze plaats de dood is ingegaan. Christus wijst ons de weg, want Hij zegt: "Ik ben die Weg. Niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Wat geweldig dat onze broeder die overleden is, dat geleerd heeft in zijn leven en dat hij met God in het reine is gekomen. Zijn crisis was opgelost. Hij kon in vrede en in vreugde naar Huis gaan. Want om die crisis op te lossen, moet je heel persoonlijk een beslissing nemen. Dat kan niemand voor je doen. Om bij God uit te komen, om God je Vader te kunnen en te mogen noemen, is er maar één weg: dat is gaan naar de Here Jezus Christus. Dat is het keerpunt van ongelooft naar geloof. En je moet in het geloof neerknielen aan Zijn voeten als een Petrus, als een zondig mens die zijn schuld belijdt.

En het heerlijke is: op zo'n belijdenis van zonde en schuld gaat Christus altijd in. Hij zal je nooit wegsturen. Dan wordt de crisis op een bijzondere manier opgelost door de Here Jezus, die reinigt van alle zonden en van alle schuld, wát er ook in je leven is gebeurd. En Hij verandert op datzelfde moment de dood in eeuwig leven. Halleluja! Hij geeft je een nieuw hart en verzegelt je met de Heilige Geest van de belofte die het onderpand is van die eeuwige erfenis. En die erfenis is dat wij niet langer op weg zijn naar het ravijn, maar naar Gods eeuwige heerlijkheid.

Wat kan dat je een vreugde in je leven geven als je dat mag weten. Daarom kon ook onze broeder Leo er doorheen gaan, omdat hij wist wat Hem te wachten stond: Gods eeuwige heerlijkheid. Dan is de crisis voor eeuwig voorbij. Op die weg heb je het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid gevonden. Er start een nieuw leven zonder crisis. Een leven met God als je Vader, met hoop en met toekomst, een leven van rust en vrede, hoe het ook gaat in je leven.

Het is zo heerlijk dat je met elk probleem, met elke zorg en moeite tot Hem mag gaan. Petrus zegt zelfs: "Werp al je bekommernis op Hem." Dat was het geheim van Petrus. Het is goed om daar bij stil te staan. Wij hebben soms het idee dat wij het aan God geven en weer mee terugnemen. Maar Petrus zegt: "Je moet het werpen, loslaten, Hij zorgt voor je." Wat een Vader in de hemel, die zo voor ons wil zorgen!

Weet u, dan kijk je ook heel anders tegen het leven aan, want je hebt een liefdevolle Vader in de hemel die voor je zorgt. Een leven waarin je weet, dat er ook voor jou, voor u een plaats is bereid in het Vaderhuis met de vele woningen en dat er een moment komt, dat je vorstelijk wordt thuisgehaald. Als een koningskind mag je binnenkomen in Zijn heerlijkheid.

Ik mag al heel wat jaartjes meelopen en ik heb veel gezien en veel gehoord. Maar ik moet u zeggen, een leven zonder Christus is het meest hopeloze leven wat er is. Maar een leven met en in en door Christus is het meest geweldige leven wat er is. Ik hoop dat u dat leven kent en dat u de Heiland kent als uw Verlosser en Zaligmaker, dat u weet: mijn crisis bestaat niet meer. En als u nog in de crisis zit, wil ik Hem, die Heiland, van harte bij u aanbevelen als de oplossing voor uw crisis.

Nee, dat heeft niets te maken met dat "*rijkdom-evangelie*" dat vandaag zo gepropageerd wordt: dat de Heer je alles geeft wat jij graag hebben wilt en dat je niet ziek hoeft te zijn. Nou, onze broeder Leo heeft het ervaren dat dat niet waar is. Weet u, de apostel Paulus moest zeggen – en zo eerlijk moeten wij toch zijn: "Ik weet wat overvloed is en wat armoede is." Ik ken beide ook. "Ik ben ingewijd in zowel verzadigd worden als honger lijden." Nu, honger heb ik nog nooit geleden. "Maar," zegt hij, "in dat alles heb ik de wonderbare kracht en genade ontvangen om door te gaan." Of zoals Habakuk het zegt: "Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen vrucht aan de wijnstok zijn, geen voedsel op de velden en geen rund meer in de stallen, ik zal toch in de Here van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil, want de Here HERE is mijn kracht."

Wat een geheime taal spreken deze mensen. Vanuit de ervaring van hun leven hebben zij de kracht van God in hun zwakheid, in hun moeite, in hun zorg, in hun verdriet en in hun pijn ervaren en zijn ze er doorheen gekomen. Zoals David het al zei: "Al ga ik door een dal van schaduwen des doods..." Maar ik ga er wel doorheen en ik kom er ook uit. En... ik kom uit bij het beste.

Als je dat in je hart mag weten, dan weet je ook dat alleen de zegen van de Heer je werkelijk rijk maakt. En al dat zwoegen van ons, dat voegt er niets aan toe. Dan maak je je ook niet meer zo druk om die aardse crisissen. Het zal me een zorg zijn of ik nu nog één procent bij mijn pensioen krijg of niet. De Here zorgt. Want de Here Jezus zegt: "Wees dan niet bezorgd." Met andere woorden: ga toch eens in heilige onbezorgdheid leven. Je hemelse Vader weet wat jij nodig hebt.

Wat een ontspanning geeft dat. Ik vind het zo'n geweldige troost dat te weten en te ervaren in het leven van elke dag. Het heeft mij geleerd om tevreden te zijn met dat wat God je geeft. Hij zorgt kostelijk voor Zijn kinderen. Dan ben je tevreden en dankbaar. Daarom is het leven met Hem zo geweldig rijk. Het maakt je tot een blij en gelukkig mens, die geniet van elke dag die God je nog schenkt.

Dan ga je ook uitkijken naar dat andere: naar die wonderbare dag, dat je geloof wordt omgezet in een wonderbaar aanschouwen als je voor eeuwig met Hem mag zijn. Dat kan zomaar ineens gebeuren. Bij onze broeder in een paar weken tijd. Maar het kan ook van het ene moment op het andere. Het kan zomaar afgelopen zijn in ons leven. Wie van ons weet het of hij er morgen nog zal zijn? Niemand. En dan is het zo belangrijk dat je weet: wat er ook gebeurt, ik ben voor tijd en eeuwigheid in Hem geborgen.

In de wereld wordt de crisis alleen maar erger. De wereld weet geen oplossingen te bedenken zonder God. En wie Hem verlaat, wie Hem weigert te zoeken, zal merken dat de crisis alleen maar groter wordt. Satan is een meester in het bedenken van crisissen. Het is hem er alleen maar om te doen om ons leven te verwoesten en ons te brengen naar de eeuwige verlorenheid. Maar gelukkig, de hele Bijbel door tot op vandaag is er de roep van Godswege: "Laat je met God verzoenen." Het kan nog. Het is nóg genadetijd. Wie je ook bent, als je nog in de crisis leeft, verlaat die doodlopende weg en bekeer je tot de Here.

Dat heeft de wereld van vandaag nodig. Dat heeft ons land nodig. Dat heeft de kerk opnieuw nodig. Dat heeft ieder mens, jong en oud, nodig: een diepe, intense, innerlijke verandering van hart en leven. Een waarachtige terugkeer naar de Here. De weg ligt open, want het kruis is opgericht. Christus heeft door Zijn vergoten bloed de weg naar het hart van God geopend. Ook de weg naar de hemel is voor een ieder open die in het geloof tot Hem de toevlucht neemt. Halleluja. Amen.