

Schriftlezing:

HANDELINGEN 2 : 1 - 13

"PINKSTEREN, WAT IS DAT EIGENLIJK?"

DOOR KLAAS DE BOER

Ja, lieve mensen, Pinksteren, wat is dat eigenlijk? Nu, het is heel simpel. Wij zeggen: Pinksteren, dat is het feest van de Geest. Maar wat je je daarbij voor moet stellen, weten wij vaak niet. En op deze eerste Pinksterdag hebben wij die oude geschiedenis gelezen, die geschiedenis van de Eerste Pinksterdag, toen mensen in beweging kwamen, toen mensen door de Geest aangeraakt werden en toen mensen andere talen gingen spreken. Dat is om stil van te worden.

Maar Pinksteren, wat is dat eigenlijk? Pinksteren is ook de geboorte van de kerk, de gemeente van God, die voor het eerst naar buiten treedt. Mensen uit alle streken en natiën die bij elkaar zijn en die persoonlijke getuigen van de Here Jezus worden. Misschien dat u daardoor ook wel in beweging wordt gezet en dat u ontdekt: dat is ook mijn opdracht, mijn taak, mijn roeping: Gods grote daden verkondigen.

Pinksteren is niet een feest van uitsluitend het Nieuwe Testament. Al in het Oude Testament ontdek je in Genesis dat Gods Geest over de wateren zweeft en dat ze ook al in Israël het Pinksterfeest vierden. Maar ze noemden het geen Pinksteren, ze noemden het het Wekenfeest. Het werd gevierd op de vijftigste dag na Pasen. Het was ook het Feest van de Wet en het Feest van de Oogst. Dan werden de eerstelingen gebracht, de eerstelingen van de oogst, het beste van het beste. En dat werd aan de Here God opgedragen. Het Wekenfeest, het Oogstfeest, het Feest van de Wet. En ze zongen vol enthousiasme, wat wij ook gedaan hebben, Psalm 118: "Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven."

Maar Pinksteren, wat is dat eigenlijk? Pinksteren is ook de afsluiting van Pasen. Na veertig dagen ging de Here Jezus naar de hemel. En de discipelen stonden met verbijstering naar de hemel te kijken die dicht ging. Maar de Here Jezus had ze beloofd: "Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, nee, Ik zal jullie Mijn Geest zenden. Ik zal persoonlijk de Trooster zenden die tot je zal komen." En dan komt de Heilige Geest.

Dat Pinksterfeest, wat is dat eigenlijk? Pinksteren is net als een auto zonder accu of misschien wel met een lege accu. Die krijg je niet in beweging. Een prachtige auto op de snelweg, maar zonder benzine. Dan zie je de mensen lopen naar het eerstvolgende benzinestation voor brandstof. Pinksteren wil zeggen dat je je geloofsaccu kunt opladen, dat je vol wordt van de Heilige Geest.

Vanmorgen was ik in Nieuwleusen. En om dat nu duidelijk te maken aan kinderen, heb ik al die kinderen naar voren gehaald. Ze stonden zo om me heen. Ik had wat ballonnen meegenomen. Toen heb ik gezegd: Pinksteren is in feite een ballon die opgeblazen wordt door de wind van God. Eén van die kinderen blies een ballon op en hij spatte uit elkaar. Hij zei: "Die was helemaal vol van de Heilige Geest." Mooi, hè? Die was helemaal vol van de Heilige Geest...

Nu ik hoop dat u dat vandaag ook wordt. Want Nederland is niet zo vol van de Geest. Op weg hier naartoe had ik Opwekking aan staan op de radio en dan ontdek je dat mensen zich verbaasd afvragen: Pinksteren, wat is dat eigenlijk? Negentienduizend mensen gaan kamperen daar in Walibi bij Biddinghuizen. Al die duizenden mensen gaan daar naartoe om opgeladen te worden door de

Pinkstergeest. En morgen in Friesland in Veenklooster zitten vijftienduizend mensen in het bos en gaan zingen van de Pinkstergeest. En Wijnjewoude morgen: duizenden mensen. Hollandsche Veld: heel veel mensen. Hardenberg, waar ik zelf mag spreken in een sporthal: heel veel mensen aangeraakt door de Heilige Geest. Maar als je nu aan Nederlanders vraagt: "Wat is Pinksteren? Wat is dat eigenlijk?" De radio en tv hebben alleen maar aandacht voor Pinkpop.

Pinksteren, wat is dat eigenlijk? Mensen, eendrachtig bij elkaar in een huis daar bij Jeruzalem en plotseling wind en vuur en de Geest daalt neer. Wind, Gods adem voor de mensen.

Ja, wind kun je wel horen en zien, en wind kun je wel voelen, maar de Bijbel zegt: wij weten niet vanwaar hij komt. De Geest voel je, al weet je soms niet vanwaar Hij komt. Maar Hij zet mensen in beweging. En je mag geloven dat die Geest vandaag ook echt naar je toe wil komen in vuur, dat die Geest vanavond met je bezig is en dat die Geest vanavond ook werkt in je hart.

Vuur kan verschrikkelijk zijn. Vuur kan enorm zijn. Dat zeiden de mensen deze week in Nieuwleusen toen die fabriek vuur en vlam vatte en in rook opging. Pinksteren, wat is dat eigenlijk? Mensen, die in vuur en vlam komen door de Heilige Geest. Mensen, die in vuur en vlam geraken, mensen die echt aangesproken worden door Gods Geest.

Eén klein lucifertje zet een heel bos in brand. Ik zag het deze week op Internet. Eén klein lucifertje kan maken dat een bos in brand wordt gestoken. Eén klein lucifertje van de Heilige Geest kan maken dat mensen in beweging komen. Dat hebben ze meegemaakt tweeduizend jaar geleden. Toen zeiden de mensen: "Ze zijn onder invloed." Jazeker: "Vol zoete wijn." Nu, je mag onder invloed komen van de Heilige Geest, want die Heilige Geest wil in je hart komen werken, de Heilige Geest wil naar je toekomen en je enthousiast maken. Dan ga je echt spreken, net zoals Petrus, over Jezus.

Nu hoop ik dat u deze Jezus kent, dat u deze Geest kent en dat je met die Geest ook verdergaat in je leven. Die Geest die je optilt. De Geest die je vasthoudt. De Geest die je draagt. De Geest die je de warmte geeft van het evangelie.

Wat kun je soms opgetild worden wanneer je de warmte van het evangelie in een groep ontdekt. Dan weet je dat je er bij hoort. Wat kun je intens getroffen worden door dat geweldige lijden van Jezus, door die geweldige Boodschap dat daar op Golgotha een kruis heeft gestaan voor u, voor jou en voor mij. En dat je ontdekt dat door dat kruis er verandering bij mensen mogelijk is. Dat je ontdekt dat mensen anders gaan redeneren, anders gaan werken, dat mensen totaal anders worden. Dan ontdek je de Geest in actie. En je ontdekt dat je oog hebt voor de ander, dat je begrip hebt voor de ander. Dat je probeert, ook als die ander een andere taal spreekt, om toch naar hem te luisteren.

Misschien zeg je, zoals alle mensen in Nederland tegenwoordig: "Wat heeft dat nu te betekenen, Pinksteren? Wat is dat nu eigenlijk?" Nu, Pinksteren wil van een vraagteken een uitroepteken maken. Pinksteren is het feest van mensen. God, die vanuit de hemel naar mensen gaat en die zegt: "Verwacht het nu maar van Mij. Stel je hart open voor Mij, zodat ik binnen kan komen."

Ik weet het, dat was tweeduizend jaar geleden. En dat is maar eenmalig dat die Geest is uitgestort. Maar je mag elke keer weer gebruikmaken van de aansluiting van jouw geest op Gods Geest. Je mag elke keer weer je geloofsaccu opladen. Je mag elke keer weer zorgen dat je voldoende volume hebt om te rijden, dat je voldoende brandstof hebt om je geloof uit te dragen, dat je voldoende dingen hebt om te doen. Je moet alleen maar een aansluiting hebben.

Nu zijn er heel veel mensen, zoals mijn vrouw gisteravond. Wij waren even naar de caravan gegaan. Wij waren wat laat binnengekomen en toen zei ze: "Kijk eens even wat voor weer het wordt." Ik zei: "Nu, de televisie staat er." Even later kwam ze en zei ze: "Dat ding doet het niet, hoor. Je moet een nieuwe

kopen." Ik zei: "Ik zal eens even kijken..." Ik zei: "Ja, die zal het nooit doen als je de stekker niet in het stopcontact steekt." Hebben vrouwen wel meer, hè? Ja? Vergeten ze de stekker erin te doen. Nu, dat is met geloven precies zo, dat je de stekker in de geloofsaccu moet steken. Dan wordt Pinksteren opnieuw beleefd. En dan zit je naar een scherm te kijken en met een grote knipoog zeg je: "Hij doet het nog goed, hè?" Ja... En je ontdekt: als je zo met je geloof omgaat, dan word je enthousiast, dan word je blij en dat geluk wil de Here God nu je leven binnendragen.

Lieve mensen, het gaat niet zonder de Geest, het gaat niet zonder God. God vraag vandaag: "Mag ik bij je binnenkomen?" En als de Geest in je hart werkt, stroomt je mond ervan over. Dan kijken de mensen naar je en word je een lichtdrager. Je gaat het licht van de Here Jezus verspreiden en het wordt licht in je leven, het wordt licht in je omgeving en je bent voor mensen echt zo'n looplamp waar men achteraan gaat. Dan ben je echt zo'n mens vol van de Geest, vol van het leven. Als je zo leeft en als je daaruit wilt leven, heb je toekomst.

Dan weet je dat het leven hier op aarde wel tijdelijk is, maar dan weet je ook dat straks het leven bij God begint. Wij hebben het biddend gezongen: "Kom, Jezus, Kom..." En dan komt de Here Jezus. Dan heb je niet alleen zicht op deze wereld hier beneden, want daar is nog steeds zorg, verdriet, moeite, maar heb je ook blijdschap en dankbaarheid. Dat leert de Geest je zien.

Pinksteren, wat is dat eigenlijk? Pinksteren zag je in Jeruzalem: iedereen sprak één taal, de taal van het geloof. Maar Pinksteren zie je ook in het nieuwe Jeruzalem als iedereen één taal gaat spreken: de taal van het geloof. En naar dat nieuwe Jeruzalem ben je onderweg. Naar die Heilige Stad met straten van goud.

Pinksteren, wat is dat eigenlijk? Nu, dat is kijken hier op aarde, bezig zijn hier op aarde, je werk doen hier op aarde, er zo vol van zijn, dat je ballon misschien wel eens een keer uit elkaar knapt. Maar dat je één ding mag weten: dat de Here Jezus leeft. En dat staat op deze ballon: Jezus leeft, ook voor jou. En die Jezus wil je in beweging zetten. Hij wil zorgen dat je levensaccu gevuld is en dat je elke keer kunt bijladen in de kerk, in je omgeving. Als je met Hem praat wordt je geloofsaccu bijgeladen en wordt er gezorgd dat er brandstof is. Zoveel brandstof, dat de ballon van je misschien uit elkaar knapt. Brandstof, als er moeite is. Brandstof, als je zorgen hebt. Want wie bewaart, die heeft wat.

En nu zegt de Here Jezus: "Pinksteren, wat is dat eigenlijk? Dat je je openstelt voor God." En dat je niet zo doet zoals ik dat vrijdag bij ons op school liet zien met twee glazen. In het ene glas kon ik al het water kwijt. Maar het andere glas had ik omgedraaid en toen gooide ik er water op en dat liep er zo in één keer af.

Nu de vraag aan u allemaal: hoe is uw hart? Is dat open? Open voor God? Of heb je dat gesloten? De Here God vraagt om een open hart. Want als er een open hart is, kan Hij met Zijn Geest binnenkomen en dan ben je er vol van. Dan ga je uitdelen en praten over de toekomst. Dan leef je hier op aarde, maar je verlangt naar de hemel. En dit feest wordt dan een voorproefje van het grote Pinksterfeest bij God. Daar kijk je naar uit. Dan ga je zingen van die Heilige Stad, van Jeruzalem, waar je met Vader, Zoon en Heilige Geest zult leven. Amen.