

**STICHTING RADIOGEMEENTE**  
**PREEK UIT HET CONTACTBLAD JAARGANG 43 NR 4**

**Schriftlezing:**

1 Korinthe 9 : 19 – 29

Handelingen 1 : 8

Exodus 3 : 10 – 12

**"JE BENT GEBOREN MET EEN OPDRACHT"**

DOOR KLAAS DE BOER

Lieve mensen, je bent geboren met een opdracht. Dat was een opmerking die ik hoorde tijdens een gesprek. En er werd meteen gevraagd in dat gesprek: "Maar welke opdracht dan?" Daarom hebben we die Schriftgedeelten, die Bijbelgedeelten gelezen. Paulus zag het als een opdracht om mensen voor Christus te winnen. Jezus Zelf geeft ons immers die opdracht: "Gij zult Mijn getuigen zijn in Jeruzalem tot in alle uitersten der aarde." Met als doel: mensen voor Christus te winnen. En dan zie je daar zo in één keer in 1 Korinthe 9 dat Paulus zegt dat Hij een vrij man is geworden en geen slaaf van de zonde. "Ik wil geen slaaf van de zonde meer zijn. Ik maak mijzelf tot een slaaf voor iedereen om mensen voor Christus te winnen."

Misschien is dat wel de levensopdracht: vrij van de zonde, geen slaven meer. Genieten van de vrijheid in Christus, samen met anderen. Zoveel mogelijk mensen voor de Here Jezus winnen, anderen accepteren zoals ze zijn, met ze meegaan, misschien wel op de manier die Paulus zegt. Oog hebben voor die ander.

En wat is nu die opdracht? Geboren met een opdracht? Om anderen voor Christus te winnen. Ik las deze week een verhaal van een ongeluk in Engeland. Er waren twee treinen op elkaar gebotst. Er waren gewonden, ook ernstig gewonden. De dokter was erbij, die zat in die trein. En het enige wat hij zei: "Ik heb geen instrumenten om mensen te helpen." Dan sta je machteloos. Dan wil je mensen helpen, maar je hebt je koffer niet bij je.

Datzelfde idee heb ik soms in het christenleven, dat God instrumenten zoekt. En dan geeft God, opdat wij die instrumenten gaan gebruiken, ons een opdracht, een levensopdracht.

**"Maar Mozes zei tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao  
zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?"**

Exodus 3 : 11

Nu, die opdracht had Mozes ook gekregen. Hij was er in zijn jonge leven van overtuigd geraakt, dat hij middelaar en verlosser zou zijn. En zijn vader en zijn moeder hadden hem het voorbeeld gegeven. Zij vreesden de Here en hielden het gebod van Farao niet. Zij verborgen hem. Och, dat verhaal kent u. En waarom verborgen ze hem? Opdat hij bruikbaar voor God kon zijn. Zo is Mozes opgegroeid. Veertig jaar aan het hof. Met één gedachte: er komt een dag... Dat hebben zijn vader en moeder hem ingeprent: "Mozes, er komt een dag dat Israël bevrijd wordt en jij hoort erbij. Jij zult het doen. Mozes, echt, er komt een verlosser en die verlosser ben jij."

U kent het verhaal. Mozes wordt opgevoed aan het hof en hij leert daar alles. Hij leert daar schrijven om die eerste vijf Bijbelboeken te kunnen schrijven. Hij leert daar praten en spreken. En hij leert daar ook de kunst van het overleggen en de kunst van het leiding geven. En na die opleiding van veertig jaar gebeurt

het. Dan slaat hij een Egyptenaar dood en vlucht hij de woestijn in. Je ziet hem gaan: op de vlucht. Weg opdracht!

Dan veertig jaar in de woestijn. Weer de leerschool van God. Weer die opleiding: overleven in de woestijn. Daar leert hij zijn vrouw kennen en zijn schoonvader Jethro. En na veertig jaar ontmoet hij bij die brandende braamstruik de Here God Zelf. "Mozes, jij bent Mijn instrument."

Je zou zeggen dat hij zou antwoorden: "Daar heb ik jaren op gewacht. Daar moest ik voor geboren worden. Dat is mijn levensopdracht." Maar nee, hoor, wat zegt hij? "Wie ben ik?" Eerst wist hij: ik ben het. En dat is omgedraaid naar: wie ben ik? Ik kan het niet. Wie ben ik? Kan ik het wel?

**"Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen...."**

1 Korinthe 9 : 19

Nu, lieve mensen, die oproep geldt ook voor ons vanmorgen. De Here God zegt tegen ons allemaal: "Ik heb je nodig. Je bent geroepen tot dienst. Opdracht!" Daarom zingen we straks ook: "Voorwaarts, christenstrijders!" Opgenomen in het leger van de Here God. Maar dan vragen mensen zich af: kan ik het wel? Kan ik wel een goed woord van de Here Jezus zeggen? En je gaat, net zoals Mozes, tegenstribbelen. Je ervaart dat je misschien wel niets bent. En als je dát ervaart: dat je niets bent, dat je niet meetelt, dat je er niet bijhoort, dat je denkt dat je het niet kunt, dan pas kun je bij God terecht.

Wie ben ik? Als je op jezelf ziet, dan ben je maar een stipje en zie je geen levensopdracht. Je denkt: dat kan ik niet. Maar je moet ook niet, net zoals Paulus, naar jezelf kijken. "Ja, Paulus, je was vroeger een vervolger. Maar wat is je levensopdracht geworden? Je noemt jezelf de minste der apostelen, maar je bent Gods instrument." "Ik kan het niet..." En wat zegt Paulus dan? "Als ik zwak ben, dan ben ik machtig." God roept.

God roept ook vanmorgen. En de Naam van God is Jahweh. Mozes vraagt: "Wie bent U?" "Ik ben die Ik ben." Mozes, Paulus, kijk nu naar de grote *Ik ben die Ik ben*. Daar kun je het van verwachten. Die wil alles voor je zijn. *Ik ben...* En vult u het dan zelf maar in. *Ik ben* de Goede Herder. *Ik ben* de Waarheid. *Ik ben* het Leven.

Dan die vraag recht op je hart: Wat is je levensopdracht? Je mag het ook anders stellen: waarom ben ik nu op aarde? Nu, we zijn op aarde voor God. Om Hem te dienen in woorden en in daden en om te laten zien dat Hij, die in de hemel woont, wat voor ons wil betekenen. "Hij heeft ons gemaakt," zegt Paulus, "om goede werken te doen." En Hij heeft je een heel speciale gave gegeven om anderen te helpen. God heeft je gemaakt met een opdracht: dienstbaar te zijn, Jezus' voorbeeld te volgen, trouw te zijn, dankbaar te zijn, beschikbaar te zijn, tevreden te zijn, misschien wel een leven te leiden vol toewijding, heel doelgericht leven, bruikbaar zijn als Zijn instrument.

Mozes, je kunt het! Paulus, je kunt het! Mensen hier in de Petruskerk en voor de radio: jullie kunnen het! Maar Paulus zei: "Ik ben niets." En Mozes zei: "Ik kan het niet." En als je zo praat, kom je toch bij Jezus terecht: "Ik ben met je." Er staat niet: "Ik was met je, Mozes." Nee, het staat in de tegenwoordige tijd. Ook nu. "*Ik ben* met je. Ook in je levensopdracht. Ook in je taak. Ook in je roeping." En dan ontdek je, net zoals Paulus, dat dan het leven pas begint. En hij roept het uit: "Wij zijn meer dan overwinnaars!" Laat het nu zien in je eigen bestaan in woorden en in daden. Simpele woorden van geloof, kleine dingen met grote gevolgen. Als je je hart opent voor de Here Jezus, gaat de wereld voor je open. Dan word je geboren met een opdracht. En in het Koninkrijk van God is voor iedereen passend werk te vinden. God heeft biddende mensen nodig, mensen met een levensopdracht.

**"Alles doe ik ter wille van het evangelie,  
om er zelf ook deel aan te verkrijgen."**

1 Korinthe 9 : 23

Want het gaat om het spoor dat je achterlaat. Niet de weg die je gaat. Die kan soms moeilijk zijn. Die kan somber zijn. Nee, het spoor dat je achterlaat. God heeft u nodig. "Ik," zei Mozes, "ik kan het niet." Maar God zei tegen Mozes: "Ik ben bij je. Je moet je beschikbaar stellen. Je bent geboren met een opdracht." "Paulus, je moest het leren. Toen de Here God je in de kraag greep op die weg naar Damascus, heeft Hij echt tegen je gezegd: Ik ben Jezus die jij vervolgt." Mozes wilde niet. Hij kende zeven bezwaren. Net zoals wij: ja, maar.... Ja, maar... Dat zeggen wij ook zo vaak. Ik hoor het in de klas tien, misschien wel vijftien keer op een dag: "Ja, maar..." Mozes zegt: "Stuur maar een ander." Misschien dat wij dat ook wel zeggen: "Die ander kan het veel beter." Of: "Ik heb het te druk. Ik ben altijd bezig." Maar lieve mensen, wat is nu je levensopdracht? Misschien wel met een ander praten. God zegt: "Geef mij je hart. Geef mij je leven." Daarom hebben wij dat ook gezongen: "Laat mij zijn een Godsgetuige." En in onze zwakheid ervaar je dan toch kracht. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. God wil u inschakelen. God heeft u nodig. Je bent geboren met een opdracht. En God zegt: "Ik ben met je. Aan de slag!"

**"... en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel  
Judéa en Samaria en tot het uiterste der aarde."**

Handelingen 1 : 8

Ik was gisteravond nog even op Internet en toen las ik het gebed van Franciscus van Assisi. Ik dacht: daar is nu je levensopdracht.

*Heer, maak mij  
een instrument van Uw vrede.  
Laat mij liefde brengen  
waar haat is,  
vergeving  
waar mensen elkaar pijn doen,  
geloof daar waar twijfel is,  
hoop waar wanhoop is,  
licht waar duisternis is,  
vreugde waar droefheid is.  
Meester, geef dat ik meer  
zoek te troosten  
dan om zelf getroost te worden;  
begrip te tonen  
dan om zelf begrepen te worden;  
liefde te schenken  
dan om zelf liefde te ontvangen.  
Want als wij geven,  
ontvangen wij,  
als wij vergeving schenken,  
ontvangen wij vergeving.*

*En als wij sterven,  
worden wij geboren  
tot eeuwig leven.*

Dat is toch om stil van te worden?

Wat is je levensopdracht? Getuige zijn. God zegt: "Ik ben met je." Ga het dan maar roepen aan alle stranden en verbreid het maar van oord tot oord en verkondig in je eigen omgeving en aan alle landen dat machtige Evangeliewoord. Amen.